

## **Bibi Titi Mohammed, Tanzania**

Bibi Titi Mohammed (geboren rond 1926 in Dar Es Salaam, de hoofdstad van het huidige Tanzania- en gestorven op 5 november 2000), Ze werd opgevoed in een moslimfamilie. Omdat zij, en veel van de meisjes met wie ze opgroeide, geen formele opleiding kregen, deed Bibi kennis op via haar familie en de wereld om haar heen. Nadat ze op 14-jarige leeftijd was uitgehuwelijkt beviel ze van een dochter die ze Halima noemde. Kort daarna scheidde ze van haar man en in 1950 raakte ze betrokken bij de strijd tegen de Britten voor onafhankelijkheid van Tanganyika, het huidige Tanzania.

In 1954 werd de TANU (Tanganyika African National Union) opgericht en binnen een jaar na haar recrutering werd Bibi benoemd tot hoofd van de vrouwenvleugel. Onder haar leiding blonk TANU uit in het overbrengen van hun idealen aan de massa en het verenigen van vrouwen. Vrouwen kregen toegang tot alle lidmaatschapsrechten en elke tak van de TANU-organisatie zou een vrouwenvleugel krijgen.

Nadat Tanganyika onafhankelijk werd, verenigde het zich met Zanzibar, en vormde zodoende het huidige Tanzania. Mwalimu Nyerere, die destijds president was, benoemde Bibi Titi tot assistent-minister bij het ministerie van Nationale en Culturele Ontwikkeling. Haar carrière eindigde echter abrupt, toen ze het rond 1969 niet eens was met de socialistische ideologie van Nyerere. Na een proces werd ze beschuldigd van verraad en kreeg ze een levenslange gevangenisstraf. In 1977 kreeg ze echter een presidentieel pardon.

De rest van haar leven leefde Bibi Titi geïsoleerd. Ze stierf uiteindelijk als gevolg van hartcomplicaties in Johannesburg, Zuid-Afrika op 5 november 2000. De bijdragen van Bibi Titi Mohammed maakt deel uit van de erfenis van vrouwen en hun bijdrage aan politieke gebeurtenissen in Tanzania.