

## **Assata Shakur, politiek activist, auteur en voortvluchtige**

Assata Olugbala Shakur werd in 1947 geboren als Joanne Deborah Bryon in New York City. Ze studeerde aan het City College of New York, waar haar politieke mobilisatie sterk beïnvloed werd door blootstelling aan zwarte nationalistische organisaties. Ze had ook contact met andere activistische groepen en werkte op het gebied van studentenrechten, anti-Vietnamoorlog en zwarte bevrijdingsbewegingen.

Tijdens een reis naar Oakland in 1970 maakte ze kennis met de Black Panther Party (BPP), en terug in New York City sloot ze zich aan bij de partij in Harlem. Ze werd echter steeds kritischer over de BPP vanwege hun onwil om samen te werken met andere zwarte organisaties. Het volgende jaar, in 1971, nam ze een nieuwe naam aan: Assata (zij die worstelt) Olugbala (liefde voor de mensen) Shakur (de dankbare). Kort daarna verliet Shakur de BPP en sloot zich aan bij de Black Liberation Army (BLA), dat door het Federal Bureau of Investigation (FBI) werd bestempeld als een anarchistische groepering. In 1972 vaardigde het Bureau een arrestatiebevel tegen haar uit in verband met vermeende BLA-misdaden.

In 1973 hield de politie Shakur aan tijdens het rijden. De politie schoot haar twee keer neer en beschuldigde haar van de moord op een politieagent. In een controversiële uitspraak werd Shakur veroordeeld voor de moord op Trooper Foerster, ondanks het feit dat een schotwond haar arm had verlamd, waardoor ze niet in staat was het moordwapen af te vuren. In 1979, na het uitzitten van zes jaar van haar straf, ontsnapte Shakur naar Cuba, waar ze politiek asiel kreeg en herenigd werd met haar dochter Kakuya Amala Olugbala, die in de gevangenis was geboren.

In 2013, op de 40e verjaardag van Trooper Foerster's dood, plaatste de FBI Shakur op de 'Most Wanted Terrorists'-lijst van de Verenigde Staten, waardoor ze de twijfelachtige onderscheiding kreeg dat ze de eerste vrouw en de tweede binnenlandse 'terrorist' was die op de lijst verscheen.

Assata Olugbala Shakur leeft nog steeds in ballingschap in Cuba. Haar leven is verbeeld in liedjes, documentaires en verschillende literaire werken.